

NIEUWSBRIEF DE UKKIES

THEMA NIEUWSBRIEF: HEKSENFESTEN BANNEUXWIJK

Wie door de wijk fietst, wandelt of rijdt, heeft ze ongetwijfeld al gezien : de witte vlaggen met een heks op een bezemsteel en een grote rode cirkel.

Vorig jaar werd nieuw leven geblazen in de feesten die dateren uit de jaren '70 van de vorige eeuw. De feesten strekken zich uit over drie weekends.

De aftrap wordt geblazen op zaterdag 12 augustus met het **Heksenbal** in De Hazelaar. Op zaterdag 26 augustus volgt dan het spektakelstuk met een heuse **Heksen(poppen)verbranding**.

Het volledige programma voor de heksenfeesten vind je op <https://www.heksenfeestenhasse.lt.be/programma-2023>

Allen daarheen!

In naam van de 4 wijkheksen: Zwarte Mie, Kwezel Octavie, Kromme Berb en Schele Rozalie



HEKSENFEESTEN: een klein beetje geschiedenis ...

In 1974 werden op de Banneuxwijk in Hasselt – ook wel gekend als "Sainte-Marie" achter de brug – de Nieuwveldfeesten opgestart. Later werden de Nieuwveldfeesten in de volksmond de Heksenfeesten genoemd.

De aanzet voor deze feesten was de 100-ste geboortedag van schrijver Alfons Jeurissen. Enkele creatieve geesten werkten een heel programma uit. Men wilde immers de verhalen van Alfons Jeurissen tot leven brengen. Want deze Hasseltse schrijver schreef over het leven op de Heide en over Spoken en Hekserij.

Een onderdeel van de Heksenfeesten was de Heksenstoet. Deze stoet werd populairder en populairder. Er kwamen soms tot 40.000 toeschouwers om deze prachtige stoet te aanschouwen. Ook kwamen mensen van heinde en verre om de versierde voortuinen te bewonderen. De inwoners van de Banneuxwijk waren heel creatief. De Heksenfeesten waren altijd een waar volksfeest in het laatste weekend van augustus.

En dit heus volksfeest werd vorig jaar nieuw leven ingeblazen ...

